

de Poezenboot

16e editie

winter 2014



©Djaro_G Vivian & Tatum Dagelet op de boot met Judith



Marleen van der Loo (2007)

Beste Poezenboot-donateurs en -vrienden

Het klinkt zo cliché maar ik kan er niets anders van maken; de tijd vliegt en veel te hard.

We maken 2x per jaar een Poezenboot krant maar iedere keer als ik er weer aan begin heb ik het gevoel net met de vorige klaar te zijn.

We hebben dit jaar ongeveer 200 katten binnen gehad en herplaatst en ik blijf me verbazen over zo'n groot aantal op de oppervlakte die we hebben. Vreemd was het dat na de zomer vakantie opeens een aantal katten naast de bak zijn gaan plassen en soms poepen. Door het jaar heen krijgen we daar wel telefoontjes over maar dit was opvallend veel. Gelukkig bellen mensen, die een Poezenboot poes hebben, ons op als er problemen zijn. (Soms zou dat eerder kunnen, mensen als er problemen zijn: bel ons, wacht niet te lang.) Maar goed, opeens belden er ongeveer 15 mensen in een paar weken tijd met dat probleem. We geven dan eerst advies wat te doen en wat niet te doen maar werkt dat niet dan kan er beter iemand komen kijken, naar hoe de kat zich gedraagt om zodoende een sluitend plan te kunnen maken. En wij komen niet thuis maar we hebben een paar dames die dat wel doen en veel verstand hebben van gedrag en de medische kant van de kat. Wordt het erg ingewikkeld en woont u buiten Amsterdam dan zou u eens kunnen kijken op de website van gedragsadviesbureau.nl

Het laatste half jaar is voorbij gekabbeld zonder veel gedoe en problemen en dat is prettig. Er is geen dak afgevlogen, geen keukenkastje ingestort en geen riolering verstopt geraakt. Er zijn veel leuke dingen gebeurd, zo heeft de schoonmoeder van onze vrijwilligster Simone hele mooie kaarten gemaakt, die nu op de Poezenboot te koop zijn. Hebben we van veel mensen speeltjes gehad en slaapmandjes, is de opbrengst van feestjes ten goede gekomen aan onze poezen. Heeft Anne 2 prachtige schilderijen in de aanbieding waarvan de winst naar de Poezenboot gaat. U ziet zo'n schilderij verder op in de krant. Heeft Cathy een boekje over haar kat geschreven genaamd 'Poes'. Vivian van de Dweezilsfriend katten T-shirts heeft samen met Tatum Dagelet 2 prachtige T-shirts op de markt gebracht. Een hele mooie en een ondeugende. En uiteraard hebben we weer de leukste, liefste, apartste, moeilijkste, oudste en karaktervolste katten geplaatst.

Wel jammer is dat Marleen van der Loo stopt als ambassadrice van de Poezenboot. Zomer 2007 schrijft Marleen haar eerste stukje in onze eerste Poezenboot krant, later volgt ook een actie waar zij aan meewerkt om te zorgen dat de Poezenboot een nieuwe buitenren krijgt, en meer acties volgen, ook houdt ze een veiling waarvan de opbrengst naar de Poezenboot gaat. Alle vrijwilligers mochten mee naar de musical Cats,

waarin Marleen de poes Spikkelpikelmies speelt. En mochten we met z'n allen zelfs backstage. Inmiddels heeft ze een druk gezinsleven en werkt ook buiten Nederland. Al met al te druk om zich nog echt daadwerkelijk in te zetten voor de Poezenboot. Marleen, heel erg bedankt voor je inzet en enthousiasme voor de poezen op de Poezenboot en de fijne samenwerking.

Sinds dit jaar doen we ook mee met Dier van de week op tv van de publieke omroep Amsterdam. Daarin 'showen' we 4 katten of stelletjes die een liefdevol en geschikt thuis zoeken. Deze katten zijn dan ongeveer 2 weken lang te zien op tv. Ook is onze prachtige nieuwe site de lucht in, onze 3e. De eerste site werd gemaakt in augustus 2003 door onze Jan, die inmiddels geëmigreerd is. Dat was een hele stap voor ons, we betraden het digitale tijdperk. 6 jaar later vond Jan het tijd om de site te vernieuwen, alleen moesten we toen iemand anders zoeken omdat hij Nederland ging verlaten. Toen kwamen we bij Youri terecht die in 9-9-09 onze site heeft gemaakt. We hebben er maar meteen een mooie datum voor uitgekozen. En nu na 5 jaar is onze 3e site dus de lucht in

Aan alle nieuwe huisgenoten van 'onze' katten en allen die een kat bij ons hebben gebracht.

Ook u krijgt ons Poezenboot krantje, ook al heeft u zich niet officieel opgegeven als donateur.

Mede doordat u een kat bij ons heeft geadopteerd en ons werk zodoende steunt, lijkt het ons aardig om u ook op de hoogte te houden van het wel en wee van de Poezenboot en vooral van de poezen zelf. Misschien ziet u hem of haar wel terug in het Poezenboot krantje. Zo ook voor mensen die een kat bij ons gebracht hebben en daarmee aangeven genoeg vertrouwen in ons te hebben om de zorg van hun kat aan ons over te dragen; bij deze ons krantje.

Bij het verzenden van onze krantjes wordt automatisch een acceptgiro bijgevoegd voor het donateurschap (winter) of een extra bijdrage (zomer). Als u zich niet heeft

opgegeven als donateur, dan is het donateurschap niet voor u van toepassing. Uiteraard kunt u de acceptgiro gebruiken voor een extra bijdrage, graag zelfs. Was u van plan donateur te worden dan kunt u dat nu heel eenvoudig doen door minstens € 20,00 over te maken onder vermelding van 'nieuwe donateur 2015'. Vergeet alstublieft niet uw adres gegevens erbij te vermelden anders kunnen wij u geen Poezenboot krantje sturen. We zouden het leuk vinden dat indien u een donatie overmaakt en u een kat van ons heeft geadopteerd, u de naam van de kat bij de overschrijving vermeldt (haar oude Poezenboot naam). De donaties op de afschriften worden gecheckt en ik vind het geweldig om dan de namen van 'onze' katten terug te zien.

onze dank, de administratie

gegaan op 14-10-14. We zijn nog even bezig met de kinderziektes, ook in onze eerste web shop. Maar het komt vast allemaal goed. We zijn er in ieder geval toppie blij mee. Ons logo is niet zozeer veranderd als aangepast. Voorheen werd de naam los onder het logo gezet maar nu zit onze naam in het logo. Dat mooie plaatje is ontworpen door Bernd, en we zijn er enorm blij mee.

Belangrijk nieuws: december 2014 is onze sterilisatie-castratie actie van start gegaan, gedurende die maand kunnen Amsterdammers en burens met een stadspas/uitkering bij de Poezenboot langs komen en een formulier invullen voor een van onze deelnemende dierenartsen nadat zij een stadspas of uitkering formulier en id getoond hebben. Dit jaar doen er meer dierenartsen mee tw: dierenklinieken de Jordaan, Rivierenbuurt, de Zon, Hart van Zuid, IJhavens, het Dierenpunt, DZA, en de kliniek in de Frederik Hendrikstraat....

We hopen op een grote opkomst zodat we veel katten kunnen helpen. Vergeet u niet dat de Poezenboot alleen kan blijven bestaan dankzij uw hulp. We krijgen geen subsidie, u bent ons drijfvermogen. Zonder u kunnen we geen katten helpen, we hopen weer op uw steun.

Met vriendelijke groet, Judith



Dragt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, op te vangen, een goed onderkomen en een toekomst te geven? Help ons dan door deze bon in te vullen of geeft u de bon aan een andere kattenvriend.

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot tabloid?

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij 2x per jaar versturen, wilt u deze dan aub retour sturen?

U kunt dat heel eenvoudig doen door op de plastic 'enveloppe' te schrijven: 'RETOUR aan DE POEZENBOOT Singel 38.G 1015 AB Amsterdam.' Graag met de reden erbij dan halen wij u uit ons adressenbestand.



Bruno

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van € 20 per jaar en maak de contributie over naar :

IBAN: NL22 INGB 000 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot.
U ontvangt dan tevens 2x per jaar ons krantje.

Naam: m / v

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: Datum:

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan :
St. de Poezenboot, Singel 38.G, 1015 AB Amsterdam

Dansende kat en Verlegen poesje halen 1.500 euro op voor de Poezenboot!

Het was een dag vol gezelligheid, respect, ontroerende verhalen over de poezen en bewondering voor het mooie werk dat steeds weer wordt verricht op de boot.

Donderdag 16 oktober jl. waren Tatum Dagelet en ik op de boot om te doen wat we het jaar daarvoor hadden afgesproken: zorgen dat er een mooi bedrag wordt gedoneerd aan de poezen op de Poezenboot.

Tatum ontwierp vorig jaar in samenwerking met haar vriendin Lies Goemans 2 nieuwe shirts voor Dweezilsfriend waarvan per verkocht shirt een gedeelte van de verkoop-prijs zou worden gereserveerd voor de Poezenboot. Het resultaat was prachtig! Dancing Cat of Love werd gracieus en sierlijk, terwijl Shy Pussy met een vette knipoog soms nog steeds zorgt voor wat opschudding.

Tatum: 'Samen met Vivian van Dweezilsfriend, heb ik op een zonnige dag de cheque mogen overhandigen. Het liefst had ik gezien dat er helemaal geen kattenasielen nodig waren, maar wat fantastisch wél te zien met hoeveel liefde en vakkundigheid Judith de Poezenboot runt. Als het kon, had ik al die harige weesjes mee naar huis genomen. In ieder geval zijn ze daar -tijdelijk- in

goede handen. Met de nadruk op tijdelijk, want het is natuurlijk de bedoeling dat er voor ieder een fijn, warm huisje komt!'

Dweezilsfriend doneert ondertussen ruim 4 jaar maandelijks een mooi bedrag aan de Poezenboot door verkoop van het beroemde Poes-shirt. Nu kwam daar in oktober deze extra donatie bij. Ik ben super trots op het resultaat en op de fijne samenwerking met Tatum en Judith en hoop dat deze nog lang mag duren!

Ook doneren aan de Poezenboot via de aankoop van eco-shirts *Dancing Cat, Shy Pussy of Poes?* Ga naar www.dweezilsfriend.nl



Vrijwilligster in beeld: Jolanda

Het is niet makkelijk om Jolanda op een rustig moment te treffen. De telefoon staat roodgloeiend, er staat iemand voor de deur die zijn kat wil brengen en er moet een spoed-bezoek aan de dierenarts worden gebracht. Een tijdje geleden kwam ik 's ochtends op de boot aan en vroeg Jolanda, die altijd vrolijk lijkt, hoe het ging. 'Een beetje moe,' gaf ze toe. Ze had die nacht een nestje kittens van nog geen twee weken oud verzorgd. Om de twee uur moesten ze de fles. Jolanda neemt haar werk letterlijk mee naar huis. Ook andere katten die intensieve zorg nodig hebben, mogen op haar pleegouderschap rekenen.

'Je moet op hun taal letten'

Sinds Jolanda ruim 10 jaar geleden, via de Vrijwilligerscentrale bij de Poezenboot terecht kwam, hebben haar taken zich steeds meer uitgebreid. Ze komt ongeveer 2-3 dagen in de week en als je haar vraagt wat ze allemaal doet, antwoordt ze lachend: 'Alles!'. En dit is niet gelogen. Als je de Poezenboot belt, heb je dik kans dat je haar aan de telefoon krijgt, of ze moet net op de scooter zijn gesprongen met een kat naar de dierenarts. Jolanda is een van de medewerkers die alles

regelt omtrent het inchecken en het plaatsen van de poezen. Hier is nog heel wat mensenkennis voor vereist: 'Je moet natuurlijk wel zeker weten dat mensen echt voor de kat gaan en 'm niet alleen bijvoorbeeld mee naar huis nemen voor de muizen'. En lekt de kraan of moet er iets vastgetimmerd worden? Ook dan staat zij haar mannetje.

Voordat Jolanda op de Poezenboot kwam, werkte ze in een fabriek en als schoonmaakster. In het werken met katten heeft zij nu haar roeping gevonden. Dat zie je meteen als ze bezig is. Ook al is het beestje erg bang of boos: 'Je moet op hun taal letten. Aan hun lichaam kun je alles aflezen.' Jolanda heeft er altijd plezier in, ze blijft ook vaak langer dan gepland. Ze wil pas weg als alles geregeld is. Nooit ziet ze tegen de dag op: 'Nee hoor, als ik onderweg ben denk ik: het zal mij benieuwen wat er vandaag weer allemaal gaat gebeuren,' lacht ze. Jolanda gaat voorlopig dus nergens heen. En dat is maar goed ook, want voor onze poezen is zij een rots in de branding!

(Fluffball). Hoewel ik me heilig voorgenomen had niet al te gehecht aan haar te raken, kwam ik er al gauw achter dat onze hooghartige kleine Pers gewoon absoluut verrukkelijk was en dol op geaaid worden. Ze kreeg er maar geen genoeg van zelfs. Ze ging op ons staan, tikte onze armen aan en zette een ontstellende keel op om er voor te zorgen dat ze haar zin kreeg. Ze mocht graag de laptop power pack omhelzen voor de warmte. We ontdekten ook dat ze een kieskeurige eter was met een grote voorliefde voor aardbeien yoghurt. Van bezoekers in het huis hield ze daarentegen weer helemaal niet! Wel genoot ze zichtbaar van ons gezelschap en stond ze erop bij ons in bed te slapen 's nachts, iets waarvan ik had gezegd dat het nooit zou gebeuren, maar ja, dat doen katten met je, hè! Mabel/Fluffball met haar talloze karaktereigenschappen en eigenaardigheden was kortom fantastisch gezelschap. Tot onze grote spijt is onze oude vriendin, vier weken voordat ze twintig zou worden, overleden. De zes maanden waren 18 maanden

geworden uiteindelijk, maar dat was lang niet lang genoeg voor ons. Hadden we haar maar haar hele leven gekend, denken we nu, maar we hopen dat ze gelukkig is geweest in de tijd die we samen doorgebracht hebben. Zoals een vriend van ons opmerkte toen hij hoorde dat Mabel/Fluffball niet langer onder ons was: 'Zoveel bijzondere vrienden komen en gaan in ons leven. Je moet het als een privilege beschouwen dat je tijd met hen hebt mogen delen.' Wij kunnen in elk geval stellen dat het een groot voorrecht is geweest om Mabel überhaupt in ons leven te hebben gehad en dat wij hopen dat zij er net zozeer van heeft genoten. Kind regards Rekha



Alvin

Op jullie site las ik dat je angstig was en eenmaal op de boot bleek dat te kloppen. Toch viel ik vrijwel meteen voor Alvin, die er zo prachtig uitzag met z'n rood gestreepte vacht. Daarnaast leek het of je echt 'n leuk karakter had. Alleen zou je nog wat zelfvertrouwen moeten opdoen, maar dat zou met mij -als zelfverklard kattenfluisteraar- vanzelf goed komen. Zo fietste ik dus niet veel later naar huis met een klagelijk mauwende Alvin. Wat zou m'n dochtertje opgetogen zijn! Het was vooral door haar aandringen dat er nu weer een kat in huis kwam. Maar zelf vond ik het ook maar al te leuk om met Alvin 'n -ook voor mij- nieuwe levensfase in te gaan.

Toch liep het niet helemaal naar wens met Alvin. Dat ie zich nauwelijks liet zien had ik verwacht maar dat hij zo veelvuldig zou braken en op mijn bed zou gaan plassen viel tegen. Bovendien waren zijn uitstapjes naar de binnentuinen -hij kán naar buiten- geen succes. Omdat hij zich niet zomaar laat oppakken moest ik meerdere malen door het struikgewas kruipen om 'n gedesoriënteerde, mauwende Alvin met zalvende klanken terug zijn kattentas



in te lokken. Was hij eindelijk binnen dan wilde hij meteen weer naar buiten, waarna het hele ritueel zich herhaalde. Dieptepunt was de dag waarop Alvin zich op mijn rondslingerende spijkerbroek nestelde en er vervolgens op begon te plassen. In een impuls pakte ik hem op om hem direct naar zijn kattenbak te dragen, zodat ie zou weten waar ie dan wél moest zijn voor zijn plasje. Daarbij wist ik dat ie zich zou verzetten maar eventuele krassen en beten nam ik bij voorbaat voor lief. Dat was niet zo verstandig.... Ik had hem nog niet opgepakt of Alvin veranderte in een woest krijgende wolk vol klauwen en tanden. Toen ik 'm bij de bak losliet bleek mijn rechteronderarm behoorlijk te zijn open gekrast. De volgende dag moest ik een tetanus prik plus antibioticakuur gaan halen. De daaropvolgende dag belde ik de Poezenboot. Ik kreeg Judith aan de lijn en vertelde dat ik overwoog Alvin terug te brengen. Niet alleen vanwege het plassen of braken -dat is vaak te verhelpen- maar vooral omdat ie zo moeilijk benaderbaar was. Was het niet beter om alsnog een iets kindvriendelijke kat te nemen? Judith begreep mijn verhaal en zei dat ik Alvin desgewenst diezelfde dag nog kon terugbrengen. Maar dát



ging me nog even te ver: ik was me intussen steeds meer gaan hechten aan Alvin en bovendien ging hij in veel opzichten wel degelijk vooruit. Ik wilde nog minstens even blijven proberen of ik Alvin wat rustiger kon krijgen. En inmiddels is 'n jaartje voorbij en kan ik me alle problemen amper meer voorstellen. Sinds dat telefoongesprek ging alles beter: Alvin doet z'n behoefte inmiddels keurig in één van zijn twee kattenbakken, hij braakt nauwelijks meer door de kleinere en lichter verteerbare porties die hij krijgt, hij weet buiten zijn weg te vinden -heeft zelfs al muizen gevangen- en hij heeft vooral veel aan zelfvertrouwen gewonnen. Hij komt op schoot zitten en slaapt zelfs op m'n dochters bed. Al met al had ik het toch goed gezien, die eerste keer dat ik Alvin zag op de Poezenboot. Of misschien toch niet helemaal, want ik kon me toen niet voorstellen dat ie zo ontzettend leuk zou zijn. Alvin is slim, aanhankelijk, grappig en super vriendelijk. We kunnen 'n leven zonder hem al nauwelijks meer voorstellen.

Roel



Sterilisatieactie 2014 georganiseerd door de Poezenboot

In december 2014 kunnen inwoners van Amsterdam en omstreken met een stadspas/uitkering formulier gebruik maken van een korting om hun katten te laten castreren, of te steriliseren.

- Sterilisatie van € 130,- voor € 30,-
- Castratie van € 80,- voor € 20,-

De Poezenboot vult dan het bedrag verder aan.

In de actieperiode kunt u in de maand december tussen 13.00u-15.00u een formulier ophalen, behalve op woensdag en zondag. Eigenaren kunnen zich met stadspas/uitkering form en id-kaart melden bij de balie. U betaalt de bijdrage en kunt vervolgens een afspraak maken met een door ons uitgekozen dierenarts. Met de sterilisatieactie gaat weer een grote wens van mevr. van Weelde, oprichtster van de Poezenboot, in vervulling.

De Poezenboot is in zijn geheel afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Per jaar worden ongeveer 250 katten herplaatst.

www.depoezenboot.nl / 020-6258794 / Singel 38.G, Amsterdam

Steun de Poezenboot nu heel gemakkelijk met je mobiel



Het enige wat iedereen altijd bij zich heeft is zijn telefoon. Daarom heeft whydonate het eerste mobiele donatie platform in Nederland ontwikkeld waarmee je heel gemakkelijk geld doneert aan (onder andere) De Poezenboot! Het doel van

whydonate is om een zo efficiënt mogelijke donatie methode te ontwikkelen waarbij het donatie gemak van de donateur voorop staat. De donateur kan met een paar drukken op de knop ongeacht zijn of haar locatie doneren.

Heb je geen geld, maar wil je toch iets voor de Poezenboot doen? Maak dan een actie aan! Iedereen kan namelijk met een paar klikken een geldinzamelactie beginnen. Dus ga jij binnenkort

een marathon lopen, ergens naar toe fietsen of iets anders leuk doen? Maak dan gratis een actie aan via de whydonate app en vraag al je vrienden hieraan te doneren. Al het geld komt automatisch bij de Poezenboot terecht. Ga voor meer informatie naar www.whydonate.nl of download de gratis whydonate app. "

Met vriendelijke groet, Niels Corver | Founder

Colofon

Opplage: 5.000 stuks

Uitgegeven door: Stichting 'De Poezenboot' Singel 38 G 1015 AB Amsterdam Tel. (020) 6258794 www.depoezenboot.nl IBAN: NL82 INGB 0005085515

Openingstijden: Dagelijks 13:00 - 15:00 uur. Op woensdag en zondag gesloten.

Redactie: Judith Gobets

Vormgeving & opmaak: Petra Knip

Copyright 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vernoemd of afgebeeld in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Mabel is niet meer



Mogen wij ons voorstellen, wij zijn twee Britten en wonen nu al bijna twee jaar in Nederland. Zowel mijn man (Adam), als ik, zijn met katten opgegroeid, maar omdat ik allergisch ben, waren we overeen gekomen dat het niet verstandig was er ooit een te nemen. Totaal... we besloten een huis in Hoofddorp te kopen en tijdens de bezichtiging daarvan Mabel aantreffen, die ons een geringschat-tende blik schonk en daarna haar eigen weg wilde vervolgen. Adam pakte de Pers echter onverschrokken op en we bezichtigden de rest van het huis met Mabel in zijn armen. Toen het besluit eenmaal genomen was dat

we het huis zouden kopen, vroegen we de eigenaren voor de grap: 'En de kat? Is zij inclusief?' Waarop we te horen kregen dat Mabel 18,5 jaar oud was en niet mee zou gaan met hun naar Amerika. Ondanks mijn potentiële allergie -het alternatief was ondenkbaar en we gingen er bovendien vanuit dat Mabel toch nog maar hooguit zes maanden mee zou gaan- boden we aan haar te adopteren. Mabel had het niet zo op ons in de eerste week nadat we ons nieuwe huis hadden betrokken. Ze luisterde niet naar namen en dus verwezen we maar naar haar als Pluizebal



(Scrat & Sid) Bram & Freek



Je ziet het misschien niet zo goed op de foto's, maar Scrat (nu Bram) is rank en slank en Sid (nu Freek) is wat gezet en bollig. Freek heeft dan ook altijd honger en eet het liefst ook het bakje van zijn broer leeg. Bram is een echte ondeugd en weet elke dag iets nieuws uit te vinden in mijn huis. Freek is wat gezapiger, maar pakt graag het speelgoed van zijn broer af.



Beide nemen graag dingen in hun bek mee. Freek neemt zelfs het pingpong balletje in zijn bek en verstopt het dan in de douche of onder mijn bed. Freek is duidelijk de baas over Bram. Doch Bram is vaak bijdehander, durft meer. Langzaam aan beginnen ze wat vaker te spinnen en worden ze wat meer aanhankelijker, maar schootkatten zijn het zeker niet. Wel komen ze



graag in mijn buurt zitten. Ik heb gemerkt dat ze zeer sensibel zijn. Ook de dierenarts vond dat er een Abessijn in ze zit. Ik ben even daarop gaan googelen en daar lijken ze zeker op qua vacht en Bram ook qua postuur. Wat leuk dat jullie zo betrokken zijn/blijven bij de poezen die via jullie worden geplaatst. Nu zijn jullie weer op de hoogte van deze lieve broertjes.

Vriendelijke groet van Saskia en een poot en kopje van Bram en Freek!

Het was een heftige start, maar inmiddels voelt Witte Mike zich volgens mij helemaal thuis en spint erop los.

Ontzettend bedankt voor alles, Grootjes, Miranda



Witte Mike

Inmiddels woont Witte Mike een aantal weken bij mij en het gaat goed met hem. Het was in het begin erg wennen. De eerste dagen was hij erg angstig en heeft hij drie dagen lang non stop gemiauwed. Gelukkig ging het iedere dag een stukje beter. Ook verloor hij in het begin ontzettend veel haar, maar ook dat is verleden tijd.



Het is een lieve sociale kat en als ik thuis aan het werk ben zit hij altijd bij mij in de buurt. Van poezenmanden moet hij niet zoveel hebben, veel liever zit hij op een fleecedeukje op de vensterbank of in een doos. Inmiddels staan er vier verschillende dozen in mijn appartement waar hij graag in slaapt of in speelt. Daarnaast heeft hij een obsessie voor de wasmachine. Minutenlang kan hij staren naar de ronddraaiende was. Een echte schootkat zal het nooit worden, maar hij heeft wel heerlijk veel behoefte aan aandacht en vindt het heerlijk om te kroelen.

Het was een heftige start, maar inmiddels voelt Witte Mike zich volgens mij helemaal thuis en spint erop los.

Ontzettend bedankt voor alles, Grootjes, Miranda



Poes

Poes is een gekke, lieve, dikke poes uit Den Haag. Poes beleeft allerlei avonturen. Sommige spannend, andere vertederend.

Ik heb dit boekje geschreven omdat ik heel erg veel hou van Poes. Tien jaar geleden zijn wij als een blok voor haar

gevalen toen zij ons aankeek met haar mooie blauwe ogen. De keus in het asiel was dus snel gemaakt. Poes is inmiddels een dame op leeftijd. Wij hopen nog een paar jaar van haar te kunnen genieten maar om haar gekke fratsen vast te leggen heb ik dit boekje geschreven. Van elk verkocht boekje gaat de helft naar de Poezenboot dus je maakt jezelf, mij en de boot blij mocht je besluiten dit boekje te kopen.

Nieuwsgierig naar de belevenissen van Poes? Bestel dan hier dit lieve, vrolijke boekje. Leuk idee voor de feestdagen. Voor jong en oud. Stuur een mailtje naar: keethie@live.nl of neem een kijkje op de site <http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/poes-23886-www-mijnbestseller-nl.html>



Exclusieve wenskaarten 'Poes' door Marguerite Keuchenius

Hi, ik ben Poes. Ik ben 5 jaar, maar heb al heel wat poezenlevens achter de rug. Mijn eerste jaren bracht ik door in een magazijn van een winkel. Daar ben ik gelukkig weggehaald. Ik heb toen in verschillende huizen gewoond, bij een heleboel verschillende baasjes en vrouwtjes. Geen saai leventje dus. Soms ook best eng. Ik herinner me zelfs een brand... Maar zo heb ik geleerd om altijd op mijn pootjes terecht te komen. En afgelopen zomer nam mijn leven opeens een andere draai. Ik logeerde bij Marguerite Keuchenius in Den Helder. Ik had het al gauw naar mijn zin. Marguerite complimenteerde mij over mijn volle vormen. Ik had daar nooit zo over nagedacht. Maar opeens werd ik bij alles wat ik deed, vol aandacht

bekeken. Ook was ze daarbij altijd druk in de weer met een rechthoekig, plat ding. Als ik voor het raam zat, lag te luieren op de bank, op onderzoek was in de kamer of als ik 's avonds door het serredak loerde, wachtend tot de rode buurkater langs zou komen. Na een tijdje liet ze me zien waar ze mee bezig was: een hele serie kunstige portretten van mij.

Deze tekeningen van mij zijn nu te koop op de Poezenboot als wenskaart. Ze kosten € 2 per stuk, met een envelop. De opbrengst gaat naar de poezen op de Poezenboot, die net als ik, graag een warm mandje, veel liefde en een bakje lekkere brokjes krijgen.

KattenKunst

Het was hartje winter in 2010. Na een drukke werkweek zou ik even in Den Haag een klein borreltje drinken met een bekende van me; een advocaat. Drie locaties, twee flessen wijn en 8 sterke verhalen verder kwam ik erachter dat de laatste trein niet meer reed vanwege de vrieskou. Door het lot gedwongen bleef ik op het zolderkamertje van de advocaat slapen. Die koude nacht doken er twee grote zwarte katers bij mij in bed. Een kroop tegen mijn buik, de ander bleef vlak naast mijn kussen liggen. In het maanlicht zag ik zijn felle ogen mij aanstaren. Het was of hij wist wat er door mijn hoofd ging. Beiden deden we geen oog dicht die nacht.

Een paar dagen later zou ik een schilderij maken voor het kattenbaasje. Het thema moest 'advocatuur' zijn. Urenlang kwam er niets uit mijn handen. Tot ik het beeld van de advocaat los liet en uit 1 lijn de contouren van twee zwarte katten op het doek zetten. Normaal kan het weken duren tot een goed schilderij te komen, nu maakte ik diezelfde dag nog een tweede werk. Met de geur van vernis nog dampend van het doek, bracht ik ze naar Den Haag om de advocaat zijn keuze te laten maken. Net als hij destijds niet voor de aankoop van 1 kat koos, koos hij nu ook niet voor 1 schilderij.



'Le chat Bleu'
90 x 30 x 4



'Le Chat au mandarin'
70 x 90 x 4

Wil jij de Poezenboot helpen? Of heb je gewoon nog wat ruimte voor een leuk kunstwerk aan je muur? Stuur dan een mailtje naar Anne Speijer via asbko30@gmail.com Voor meer info zie: www.anne-speijer.kunstinzicht.nl

Vandaag de dag hangen beide werken in zijn kantoor in Amsterdam. Hierna volgden vele opdrachten voor poezenwerkjes van mijn hand. Steeds maakte ik deze met diezelfde inspiratie als de allereerste keer.

Onlangs hoorde ik dat mijn muzen ('Meer & Vaart' genaamd) om noodlottige redenen afgestaan moesten worden door de advocaat.

Om hen te bedanken voor de inspiratie die ze mij gegeven hebben, besloot ik hen en hun soortgenootjes iets terug te geven. Daarom stel ik nu twee schilderijen beschikbaar aan de Poezenboot. Ik hoop dat de winst ten goede zal komen aan de verzorging en het geluk van de poezen die het zo hard nodig hebben.

Anne

Thomas gaat samenwerken met Rick Passenier, industrieel ontwerper, en samen ontwikkelden zij het uitklapbare Poopy Cat model dat aan al hun eisen voldeed. Thomas en Rick stellen de voorwaarde dat het product duurzaam moest zijn. Houtafval bleek de ideale grondstof voor duurzaam kattengrit: natuurlijk absorberend, sterke geur controle en 100 % biologisch afbreekbaar. Door gerecycled karton te gebruiken kon een duurzame, wegwerpkattenbak ontwikkeld worden.

Poopy Cat is ook druk met nieuwe producten. Op korte termijn zullen we een XL versie van de Poopy Cat lanceren voor grotere rassen (of obese katten!). Daarnaast zullen we ook biologisch afbreek grit los gaan verkopen. Nog voor de kerst zullen er speciale speelhuizen voor katten gepresenteerd worden, een soort coole mix tussen lego en katten speelhuizen. Leuk en verrijkend voor de kat, knus voor de mens en wederom volledig biologisch afbreekbaar!

Poopy Cat vindt het superleuk als er bij de Poezenboot een kat wordt geplaatst, en heeft daarom een kortingsactie opgezet waarbij je 10,- euro korting krijgt op je eerste bestelling, dat betekent 4 weken lang Poopy Cat voor 19,95! Vul 'POEZENBOOT' in bij het uitchecken en dan wordt de korting automatisch verrekend! Tevens doneren wij voor elke Poopy Cat verkocht in Nederland een euro aan de Dierenbescherming!

Miaaauw!



Poopy Pets
Vijzelgracht 8
1017 HR Amsterdam
www.poopycat.nl



Het idee

Toen Thomas Vles in 2012 de kattenbak van zijn twee katten aan het verschonen was, merkte hij dat zijn katten Mushi ineens verdwenen was. Na een korte zoektocht vond hij haar in de zak met kattenbakgrit waarin zij op dat moment haar behoefte aan het doen was. Op dat moment realiseerde Thomas zich dat katten niet de kattenbak, maar het grit associëren met 'toiletteren'. De Poopy Cat is geboren.

Nu ik dit stukje typ, zit Lientje op mijn schoot te spinnen. Lientje is mager en zwervend aangetroffen en naar de Poezenboot gebracht. Ze is door de dierenarts onderzocht, heeft haar enting gekregen en ook is haar gebit schoon-gemaakt. Door de dierenarts is haar leeftijd op 12 jaar geschat, al vinden we dat ze er ouder uitziet. Lientje is een aandoenlijk, aanhankelijk poesje en iedereen op de Poezenboot

Oude Lientje



was blij dat iemand haar graag in huis wilde nemen. Totdat Lientje – vlak voordat zij geplaatst zou worden – niet meer at. Ze is voor onderzoek naar de dierenarts geweest en omdat de dokter niet veel aan haar kon vinden is besloten om bloedonderzoek te doen. Omdat ze ook in de avond dwangvoer nodig had, is ze bij mij in de pleegopvang gekomen. En uiteraard hoopten we dat ze zich in huis prettiger zou voelen en zou opknappen. Ik had vanaf het begin al een zwak voor haar, maar omdat ik zelf 2 poezen heb,

vond ik het geen goed idee om Lientje permanent op te nemen. Lientje moest verschillende keren per dag onder zachte dwang dieetvoer in haar bekje krijgen, wat niet zo makkelijk was! Daarbij heb ik vis gekookt in de hoop dat ze dat zou eten, een bakje met vanillevla erbij gezet en een bakje met koffiemelk. Op een bepaald moment stonden er 5 bakjes, maar van alles wilde ze niets eten. Toen ze 2 dagen bij mij was, kwamen vrienden op visite die naar haar gingen kijken en haar een paar stukjes gerookte zalm gaven. En dat vond ze lekker! We waren allemaal blij. Het eten was helaas van korte

duur totdat een vriendin een zakje met zachtvoer kwam brengen en ze dat helemaal opgegeten heeft. Vandaag ben ik naar de supermarkt gegaan om daar een paar zakjes van dit voer te kopen en ze heeft alweer wat gegeten. Lientje: zet alsjeblieft door want we willen allemaal dat het goed met je gaat en je een fijn thuis krijgt. Je bent zoooo verschrikkelijk lief en zacht-aardig, je bent erg op mensen gesteld en je zit graag op schoot te spinnen met je koppie in mijn armen gedrukt. **Nagestuurd bericht:** Lientje is opgeknapt en heeft een super goed thuis gekregen bij Ans!