

de Poezenboot

5^e tabloid

zomer 2009



Beste Poezenboot-donateurs en vrienden!



Mensen wachten buiten bij de steriel-actie



DZA actie voor de poezenboot

Zoals in ons winter krantje van 2008 al is aangekondigd zijn we met de steriel-actie begonnen in dit voorjaar. Veel werk maar met hulp toch een groot succes geworden. Normaal is een sterilisatie rond de 110 euro en een castratie rond de 70 euro, tijdens onze actie was dat 35 resp. 25 euro. We hebben enorm veel goede reacties gehad zowel van mensen die gebruik hebben gemaakt van de actie als van andere mensen. Vaak kregen we te horen dat mensen al eerder hun kater en/of poes wilden laten "helpen" maar daar gewoon weg het geld niet voor hadden. Uiteindelijk resulteert dit vaak in ongewenste/onbedoelde nestjes. Ongecastreerde katers die buiten los lopen en alle krolse poezen, die ze tegen komen, dekken. Eigenaars van de katers hebben daar weinig last van, ze denken er niet bij na of het kan ze niet schelen, maar zij zorgen mede voor het grote overschot aan katten. Soms twijfel ik dan of het wel zin heeft om aan de ene kant zo'n actie op te zetten en de katers en poezen te laten "helpen" als aan de andere kant de nestjes om je oren vliegen. Maar toch we hebben er samen voor gezorgd dat er 148 katten, waarvan 114 poezen en 34 katers, zijn "geholpen" en dat scheelt een heleboel ongewenste nestjes. En dit aantal is niet gering. Soms stonden de mensen buiten te wachten omdat het binnen al vol met mensen stond die gebruik wilde maken van de actie.

Ook hebben we met de medewerking van DZA, Het dierenpunt, dierenkliniek IJhavens, de firma Virbac (leverancier van de Backhome chip) en NDG (Nederlandse Database Gezelschapsdieren) 107 katten kunnen laten "chippen". Door deze samenwerking was het mogelijk om dit tegen een zeer kleine vergoeding te laten doen. We weten hoe belangrijk het is om de kat van een chip te voorzien. Al vaak hebben we een vondeling nog dezelfde dag bij de eigenaar terug kunnen brengen. De mensen blij en de kat heel erg blij. En zonder chip had de kat misschien nooit meer thuis kunnen komen omdat niemand weet waar zij of hij woont. De mensen ongelukkig en de kat de dupe! Geef uw kat een chip cadeau!

In een van de eerdere Poezenboot krantjes is al verteld dat er een nieuw adressen bestand in de maak is. "Onze computer Jan" (niet te verwarren met "onze site Jan") is er in zijn vrije tijd mee aan de slag gegaan en soms was het een harde dobber. Maar inmiddels hebben we het computer programma in gebruik genomen. Annette is degene die zich over het programma ontfermd en het werkt geweldig. Nu nog even de laatste kleine kinderziektes eruit halen. Jan en Annette, jullie zijn super en hebben gelukkig een lange adem. We zijn heel blij met het nieuwe adressen programma.

DZA verraste ons met een volle collecte bus met een inhoud van 376,89 euro. Super geweldig, we danken alle cliënten die geholpen hebben met het vullen van de collecte bus.

In 2008 had DZA een speciale actie voor de Poezenboot en de Dierenambulance. Waarbij cliënten een bepaalde verkregen korting van de behandeling van hun huisdier o.a. aan de Poezenboot konden doneren. DZA zou dat bedrag verhogen met 500 euro. Deze waardecheque van totaal 816,40 euro is officieel overhandigd op de Poezenboot door dierenarts Ischa Swartz zelf in de eerste maand van dit jaar. Ons jaar heeft dus wel een heel goed begin gehad. DZA jullie zijn allemaal geweldig, onze dank.

Ook werden we verrast door de komst van Marijke Helwegen. Op haar verjaardag kreeg ze van haar vriendinnen een bezoekje aan de Poezenboot aangeboden. Marijke is een kattenkenner en een grote kattenfan dus het kan niet anders dan dat ze heeft genoten van alle katten op de Poezenboot. En de katten en wij hebben genoten van Marijke en haar vriendinnen. Ze heeft hele gesprekken

Aan alle nieuwe huisgenoten van 'onze' katten en allen die een kat bij ons hebben gebracht.

Ook u krijgt ons Poezenboot krantje ook al heeft u zich niet officieel opgegeven als donateur.

Mede doordat u een kat bij ons heeft geadopteerd en ons werk zodoende steunt, lijkt het ons aardig om u ook op de hoogte te houden van het wel en wee van de Poezenboot en vooral van de poezen zelf. Misschien wordt "uw" kat er wel in genoemd. Zo ook voor de mensen die een kat bij ons gebracht hebben en daarmee aangeven genoeg vertrouwen in ons te hebben om de zorg van hun kat aan ons over te laten; bij deze ons krantje.

Bij het verzenden van onze krantjes wordt standaard een acceptgiro bijgevoegd voor het donateurschap (winter) of een extra bijdrage (zomer). Als u zich niet heeft opgegeven als donateur, dan is het donateurschap niet voor u van toepassing. Uiteraard kunt u de acceptgiro gebruiken voor een extra bijdrage, graag zelfs. Was u van plan

donateur te worden dan kunt u dat nu heel eenvoudig doen door minstens € 15,00 over te maken onder vermelding van "nieuwe donateur 2009". Vergeet alstublieft niet uw adres gegevens erbij te vermelden anders kunnen wij u geen Poezenbootkrantje sturen. We zouden het leuk vinden dat indien u een bedrag gireert en u een kat van ons heeft geadopteerd, u de naam van de kat bij de giro vermeldt (haar oude Poezenboot naam).

Ik wil tevens iedereen bedanken die ons foto's en verhalen hebben gestuurd. Het is geweldig om te lezen hoe de katten het maken, hoe bange katten toch dapper worden, hoe kittens groter groeien en hoe kaal geschoren langhaar katten weer een vachtje krijgen. We maken zoveel nare dingen mee, dat het zalig is om al die leuke foto's te zien. Alles gaat in het plakboek, dat iedereen op de Poezenboot kan inzien.

Administratie

gevoerd met enkele katten, geïnformeerd hoe het met ze ging, en kreeg lachwekkende reacties. Het is dat ze thuis een kat heeft die geen andere kat tolereert anders had ze waarschijnlijk een kat mee naar huis genomen.

De drukte is al begonnen op het moment dat ik dit schrijf (mei) en voor de eerste kittens hebben we al liefdevolle huisgenoten gevonden. We gaan ons vast voorbereiden op een warme drukke zomer.

Vergeet u alstublieft niet dat zonder u de Poezenboot niet kan blijven drijven.



Suzette en jarige Marijke Helwegen

Met vriendelijke groet,
Judith

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, op te vangen, en een goed onderkomen te geven? Geef u dan onderstaande bon door aan een andere kattenvriend.

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van € 15 per jaar en maak de contributie over naar :
ING bank nummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot te Amsterdam

Naam: m / v

Adres:

Postcode:Woonplaats:

Telefoon:Datum:

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G
1015 AB Amsterdam



Annette & Jan nemen het nieuwe adressenbestand in gebruik

(Henrie) Einstein



Dagpoezenbootvrienden,
26-5-09

In het krantje van afgelopen zomer vertelde ik jullie over de adoptie van mijn toen 15 jarige Poezenbootkat Henrie (nu Einstein) in 2007. Henrie heeft van het begin af aan flink 'gekwakkeld', en er was me dan ook verteld dat hij, gezien zijn kwalen, nog maar een paar maanden te leven had. Die paar leuke laatste maanden

wilde ik hem geven. Als dierenartsassistente, en voorbereid op het ergste, zat ik er bovenop maar elke nieuwe tegenslag kwam hij te boven. Soms duurde het wat langer, maar zelden heb ik zo'n doorzettingsvermogen in zo'n klein katje gezien. Je gaat zo'n beestje onsterfelijk wanen, totdat we afgelopen winter merkten dat hij uit de tegenslagen toch minder sterk terugkwam. Hij werd zwakker, was snotverkouden en begon

steeds bloed te verliezen. Met niks meer te verliezen is Henrie uiteindelijk onder narcose gebracht om de boosdoener op te sporen. Toen bleek dat hij een tumor in zijn kopje had. Ik had in mijn werk dat ziekteverloop al vaker bij andere katten gezien dus nu ik van tevoren wist besloot ik dat dat niet was wat ik Henrie wilde laten doormaken, hij zou deze keer immers echt niet beter worden. Daarom hebben we eind januari van dit jaar besloten om Henrie in te laten slapen.

Via deze weg wil ik nogmaals de Poezenboot, Dierenkliniek IJhavens en de mensen die Henrie, toen gevonden hebben en naar de Poezenboot hebben gebracht, bedanken voor hun support. Twee jaar lang, in plaats van de 'beloofde paar maanden', heb ik uiteindelijk mogen genieten van deze bijzondere kat. Laat je dus niet gelijk afschrikken door de leeftijd van sommige katten. Natuurlijk is het adopteren van een 'oude kat' een hele andere opgave dan de adoptie van bijvoorbeeld een kitten, maar ik kan iedereen verzekeren, ondanks de zorgen; deze 'opa' was het zeker waard!

Norah

Peter Pan



Beste mensen van de Poezenboot,

Dankjewel voor het mooie boekje met alles over de Poezenboot. Ik zal hier wat schrijven over Peter Pan, de zwarte zeer teruggetrokken kater die ik 17 maart jl. ophaalde bij jullie. Ik was de zondag daarvoor langs geweest en had ook al op de website een mooie foto van deze kater gezien.

Peter Pan was in zijn hokje heel schuw, maar ik had direct iets met hem en dat was eigenlijk al direct dat ik hem op de site had gezien.

Ik heb Peter Pan en mijn Trubbel (13 jarig langharig wit vrouwtje) een tijdje gescheiden kunnen houden, maar ze roken elkaar natuurlijk al lang en ik kon op een dag de deuren niet meer voor ze gesloten houden.

Ik denk dat ze erg van elkaar schrokken de eerste tijd en Peter Pan zat liever onder de keukenkastjes dan ervoor. Maar naarmate hij wat langer bij me was (en dat duurde eigenlijk helemaal niet zo lang) werd hij de grootste knuffel van de flat. Knorren, overal achter mij aanlopen, knuffels en het liefste bovenop mij springen als ik in mijn bed lig. Peter Pan vindt het heerlijk om achter Trubbel aan te rennen, maar ik kan zeggen dat het sinds 3 weken steeds relaxter gaat tussen hen en van de week zat ik voor het eerst op de bank met aan de ene kant Peter Pan en aan de andere kant Trubbel.

Ik vind het heerlijk dat ik deze kat een ander leven kan geven en hij geniet er zichtbaar met volle teugen van.

Groetjes van
Linde

Swiebertje

Hierbij de foto's
Nienke en Swiebertje.

Met vriendelijke groet,
Hageraats

Hiernaast: Eerste kennismaking
Swiebertje & Nienke



Beer & Kiddo

(Paultje) Meneer Beer

27 augustus 2005 – 20 mei 2009

Omdat onze andere kat plotseling was overleden gingen we op zoek naar een vriendje voor Kiddo de Brits Korthaar. Na goede verhalen gehoord te hebben over de Poezenboot gingen we maar eens kijken en zo kwam Beertje in ons leven.

Als klein dapper kereltje van 8 weken ging hij met ons mee in een veel te grote transportkooi. Thuisgekomen mocht ie even wennen in de warme badkamer maar lang wilde hij daar niet in blijven want het was allemaal reuze spannend. En Kiddo was razend nieuwsgierig wat dat allemaal voor gepiep was. Dus Beertje uit de badkamer en de gang in regelrecht op Kiddo af die zich rot schrok van dat kleine katertje. Maar Beer, niet bang uitgevallen, had daar maling aan en ging hem niet uit de weg en was niet bij hem weg te slaan. Al gauw waren ze dikke vrienden, Beertje sliep al

van jongs af aan met liefst met zijn koppie op de dikke buik van Kiddo. Als de ene kat even uit beeld was dan riep de andere hem met een speciale mauw die wij vertaalden als: "waar zit je nu ik kan je niet vinden". Beertje was een gezellig ondernemend katertje wat regelmatig boven in de gordijnen hing en andere ondeugende/stoute dingen deed. Geen bezwaar voor ons want we hebben een kamer waar de katten zich kunnen uitleven. Niets wees erop dat hij maar 3 jaar zou worden. Hij groeide goed en was speels en algauw noemden wij hem Meneer Beer want Beertje was meer een naam voor een kitten.

Toen Meneer Beer 1 jaar was vond ik hem een beetje sloom, hij speelde niet zoveel en sliep wel erg veel. In het Dierenziekenhuis Amsterdam werd wat bloed afgenomen en een echo gemaakt, geconstateerd werd

dat Beer aan chronisch nierfalen leed. Na 2 dagen aan een infuus via zijn voorpootje (een soort dialyse) werden zijn niertjes gespoeld en ging het snel beter maar we kregen de boodschap mee dat ie nog maar enkele maanden te leven had en

dat was in februari 2007. Met een speciaal dieet en medicijnen en regelmatige controles heeft hij nog ruim 2 jaar geleefd en was redelijk speels en vrolijk tot 3 weken geleden. Ik vond hem weer veel slomer en wilde zijn bloed weer even laten controleren en

inderdaad de nierwaarden waren weer veel te hoog, dus weer aan het infuus. Het leek eerst goed te gaan maar na 3 dagen infuus wilde hij niet meer eten. We hebben hem nog wel mee naar huis genomen om te kijken of ie daar wel weer ging eten maar dat was niet het geval. Hij ging zo snel achteruit het was bijna niet te geloven. 2 dagen later hebben we besloten dat dit voor onze vrolijke lieve Meneer Beer geen kattenleven was. Hij is maar 3 jaar geworden, heeft een goed leven gehad, we hebben alles voor hem gedaan wat mogelijk is maar ook helaas met een niet raskat kan dit gebeuren. Ik mis hem en Kiddo mist hem ook (al zeggen anderen dat dit laatste niet zo is).

Amsterdam, 5 juni 2009

Marion



