

de Poezenbootkrant



Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden



Bert

Bert

We gaan het koude en natte weer in, of eigenlijk zitten we er al min of meer in. En dan zal je als (bange) kat toch maar buiten zitten zonder dak boven je hoofd. Een van onze net geplaatste katten is een paar dagen na plaatsing zoek geraakt. Visite die binnenkwam liet de deur open staan en was te laat met dicht doen. Onze wat bange Bert schoot door de deuropening heen, en weg! De gedachte dat hij nu buiten loopt, al kan hij wel tegen een stootje, is een hele nare gedachte. Ik ben mijn eigen kat 3 weken kwijt geweest en je slaapt niet lekker, wetende dat je kat buiten loopt/zit/schuilt/zich verstopt/bang en de weg kwijt is. Collega Jolanda heeft heel wat uurtjes rond gelopen in de hoop Bert te vinden, we hebben flyers gemaakt en opgehangen. En blijven duimen dat hij weer thuis komt.



Aan alle nieuwe huisgenoten van 'onze' katten.

Iedereen die een kat van de Poezenboot heeft geadopteerd krijgt onze Poezenbootkrant. Ook al hebt u zich misschien (nog) niet officieel opgegeven als donateur. Door de adoptie van een kat steunt u ons en daarom lijkt het ons aardig om u ook op de hoogte te houden van het wel en wee van de Poezenboot en vooral van de poezen zelf. Misschien ziet u uw Poezenbootkat wel terug in onze krant.

Bij het verzenden van onze krant wordt automatisch een acceptgiro bijgevoegd voor het donateurschap (winter) of voor een extra bijdrage (zomer). Als u zich niet heeft opgegeven als donateur, dan is het donateurschap niet voor u van toepassing. Uiteraard kunt u de acceptgiro gebruiken voor een extra bijdrage, graag zelfs.

Internet

We hebben recent weer een kat binnen gekregen die via Marktplaats is opgehaald. Er was namelijk gezegd dat de kat met kinderen kon maar het tegendeel bleek waar. Dus de dame die hem van Marktplaats heeft gehaald, wilde zo snel mogelijk weer van de kat af. De vorige eigenaar was met de noorderzon vertrokken of wilde de kat niet terug. En zo gaat dat regelmatig. Het kan zeker goed gaan maar check driedubbel als u een dier via Internet neemt.

Financiële adoptie 'Loslopers'

Zoals u weet hebben we katten die u financieel kunt adopteren. Ze blijven dan op de boot en u steunt ze met een zelf gekozen bedrag. Dat zijn de 'loslopers', zoals wij ze noemen. Loslopers zijn niet de 'normale' huiskatten maar zijn katten die van buiten komen en amper met mensen in aanraking zijn geweest. Ze vinden ons dus super eng en kunnen daardoor agressief of extreem angstig reageren. Aanraken kun je ze sowieso niet. Als dat het geval is dan gaan ze meestal 'los' op de boot en is het afwachten hoe ze reageren. Sommige



Kittens van Sera

katten gaan ons dan gaandeweg steeds meer vertrouwen. De eerste keer dat je zo'n soort kat kan aanraken is prachtig maar kan heel lang duren; maanden, jaren en soms nooit. Maar als blijkt dat het toch zo goed gaat dan zit de kans erin, al hangt dat van een aantal factoren af, dat we gaan kijken naar super geschikte mensen en uiteindelijk de kat gaan plaatsen met een beetje pijn in ons hart! En dat is net gebeurd met Does en Riff. Phoe en die missen we nu! Maar als de berichten uit hun nieuwe thuis goed zijn, dan slijt de pijn en zijn we alleen maar super blij voor de katten. En hopen we dat de financiële adoptieouders weer een andere kat willen helpen/steunen.



Zwart Poezenboot t-shirt

Jecka

Zo af en toe hebben we wat leuke producten die, uiteraard, met katten te maken hebben; nu hebben we de Jecka katten; dat zijn katten die je zelf met kleine steentjes in elkaar moet zetten. Super leuk om te doen. Verderop in de krant leest u hier meer over.



Bruno

Drukte

De drukte met de bezoekers zet door. We hebben al 51 jaar bezoekers op de boot en altijd tussen 13-15u. Maar, zoals al eerder vermeld, is het nu extreem. Amsterdam wilde meer toeristen en dan voelen we nu een beetje teveel! Was het voorheen zo dat bezoekers gerust een half uur tussen de katten konden blijven zitten, nu is het zo dat ze 15 minuutjes kunnen blijven. Er is net ook een online reserveringspagina in gebruik genomen. Niet dat we dat nou zo leuk vinden maar het kon niet anders. Het belangrijkste blijven de katten, dus heeft u interesse in een van onze katten bel ons dan en we maken een afspraak zodat we alle tijd en rust hebben om daarover met u te praten.

En u leest in deze krant over de ervaringen van nieuwe huisgenoten van onze Poezenboot poezen. Altijd leerzaam. De grootste gemene deler: geduld.

Ik wens iedereen gezellige feestdagen en een diervriendelijk 2020 met veel vrolijke momenten. En pas op met vuurwerk, houdt uw dieren binnen.

Met vriendelijke groeten,
Judith

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij 2x per jaar versturen, wilt u deze dan aub retour sturen?

U kunt dat heel eenvoudig doen door op de plastic 'enveloppe' te schrijven:

'Retour aan De Poezenboot. Singel 38.G 1015 AB Amsterdam'.

Als het even kan met de reden erbij.

En dan halen wij u uit ons adressenbestand.



Blaka, houdt de boel in de gaten.



Kasumi, met haar haren in de wind



Cypie, voorzichtige knuffel.



Fibi, prachtig wit en nogal schuw.



Zonnig begin van de dag



Kairo, nog altijd erg angstig.



Samus, ons oranje duveltje.

Hierboven een aantal van onze loslopers



(Eugje) Simba

Hallo Poezenboot medewerkers, hier een bericht over Simba, voorheen Eugje. Simba woont nu ruim drie jaar bij mij. In het begin was het heel moeilijk en vond ik er geen bal aan. Hij krabde mij, blies naar mij en liep weg. Het gaat nu stukken beter, miauwt hij dat hij het lekker vindt geaaid te worden (dat denk ik tenminste...) maar hij blijft wel achterdochtig en erg op zijn hoede. Tegenwoordig ligt hij op een kussen naast mij op de bank en ik kan hem vaak aaien.

Na drie jaar is het een kat die niet meer bang is voor vreemden, want hij gaat voor de gezelligheid naar de burens als ik er niet ben (in de zomer ligt hij dan bij hen op het terras)



Eventjes op schoot, ziet hij er niet tevreden uit? Hartelijke miauw, Simba en Liesbeth kan hem vaak aaien.

note: verdrietig nieuws Eugje is onverwachts overleden. Toch willen wij u dit verhaal niet onthouden. We zijn heel blij dat zijn huisgenote zoveel geduld met hem heeft gehad, Eugje was inderdaad niet de makkelijkste kat. Heel fijn voor hem dat hij zijn laatste jaren een liefdevol thuis heeft gehad

Dibbes de Nep Noorse Boskat

3,5 Jaar geleden werd ik uit het asiel in Amsterdam opgehaald door mijn baasjes en meegenomen naar het mooie Heemstede. Daar word ik steeds aangezien voor een Noorse Boskat, maar helaas alleen mijn moeder was een boskat. Mijn vader is van onbekende komaf.



In Heemstede heb ik het erg naar mijn zin. Ik ga dagelijks wandelen met mijn baasje, jaag op muizen, klim in bomen om daarna urenlang op de bank of in mijn eigen kartonnen huisje te gaan slapen. Buiten maak ik de mooiste avonturen mee. Zo werd ik eens achtervolgd door een hond, klom in een boom zo hoog dat ik er niet meer uit kon. Mijn baasje wilde een ladder zoeken en toen hij onderaan de boom om zich heen keek, zag ik mijn kans schoon en sprong ik via zijn hoofd naar beneden. Dat was even schrikken voor hem. Ook loop ik weleens over de daken van het pand, wat grenst aan een school. De school intrigeerde mij mateloos en op een dag zag ik mijn kans schoon en ben ik door een open zolderaampje naar binnen geglipt.

Een probleempje, de school was dicht (het was zondag) en ik kon niet meer zelf terug. Uiteindelijk hebben mijn baasjes mij gevonden door ook op het dak te klimmen, en toen moesten zij mij redden door zelf in de raamopening naar beneden te hangen en mij op te tillen. Wat maken zij toch een avonturen met mij mee.

Ik hoop nog veel avonturen mee te maken. Dat was even schrikken voor hem. Ook loop ik weleens over de daken van het pand, wat grenst aan een school. De school intrigeerde mij mateloos en op een dag zag ik mijn kans schoon en ben ik door een open zolderaampje naar binnen geglipt.

Dagelijkse inspectie van (Marca) Pinkie

Elke rechtgeaarde kattenliefhebber weet het: zijn/haar huisdier is niet echt gearmeerd van veranderingen. Dat is misschien de achterliggende gedachte van het gedrag van mijn kat. Al ligt mijn Poes Pinkie (op De Poezenboot bekend onder Marca) diep op twee oortjes te slapen, als de deurbel gaat, is ze er als de kippen bij. Bezoekers worden begroet, besnuffeld en al dan niet goedgekeurd. Zo gaat dat eigenlijk met alles wat 'ons' huis binnenkomt. Kom ik thuis met een tas vol boodschappen, dan laat ik haar alle items stuk voor



Bjorno en Bessa Loslopers op de Poezenboot

3 Jaar geleden zagen we een oproep van de Poezenboot, er werd gevraagd voor een gouden mandje voor Bjorno en Bessa, broer en zus die erg schuchter waren en al 2 jaar op de Poezenboot zaten. Er was nog een probleem bijgekomen want Bjorno heeft het aan zijn blaas en zat in een kooi omdat hij speciaal eten nodig had.

Vanaf het moment dat we gingen kijken waren we verkocht, zo lief maar ook zo zielig. Bij ons thuis hadden we de zijkamer helemaal voor ze ingericht zodat ze een veilig plekje konden hebben. Ze waren erg bang en het ging langzaam beter, de eerste maand heeft Bjorno alleen maar onder de kapstok achter de jassen gezeten en Bessa een tijd achter de kast. Ze vonden alles eng, van de wasmachine, televisie, bovenburen enz. We hebben speeltjes en een grote krabpaal gekocht waar ze veel in liggen en Bjorno vindt het heerlijk om vanuit de paal naar buiten te kijken. Af en toe bijt Bjorno zachtjes in mijn hand, ik vond dat in het begin best eng omdat ik hem niet goed kende, maar het bliken liefdes-beetjes te zijn. Zo schattig Langzamerhand kwamen ze dichterbij en na een jaar konden we ze aaien en kwamen ze aandacht vragen. Nu liggen ze lekker bij ons op de bank en we kunnen ze knuffelen en kusjes geven, optillen gaat nog niet maar de tijd zal het leren. Soms is er nog een angstig moment als er iemand binnen komt maar niet meer zo gestrest en dan hebben ze hun veilige plekje achter de kast.



We zijn blij dat we ze een veilig thuis kunnen geven en het zijn onze kindjes geworden. Het heeft even geduurd en we moesten veel geduld hebben maar we hebben er veel liefde voor terug gekregen. Vriendelijke groet, Sandra



Voorgeschiedenis Lilly & Loesje

Lilly en Loesje zijn twee jonge prachtig mooie poesjes die van ver weg komen, namelijk helemaal vanuit Litouwen, tegen de grens van wit Rusland! Ik vind dat je deels verwilderde katten beter daar kan laten waar ze zijn. Regel een sterilisatie (want dat is voor buiten-katten enorm belangrijk) en zet ze weer terug. Al begrijp ik helemaal het gevoel dat je voor haar wilt zorgen, als je een heel jong kitten in haar oppie verwaarloosd ziet rondstruinen. De 2 poezendames zijn dus wel op het vliegtuig gezet door een bezorgde bewoonster, wiens vriendin naar Nederland zou gaan. Zij heeft ze meegenomen en zou voor een goed thuis zorgen. Dit goede thuis heeft de katten een paar weken in huis gehad, tot hij erachter kwam dat het geen 'echte' huiskatten waren. En hij ze niet in huis wilde houden. Via die omweg zijn ze bij ons beland. En uiteraard kwamen wij er ook snel achter dat het geen 'echte' huiskatten waren.

Alhoewel ze niet agressief of geen echte 'vliegers' (katten die alle kanten op vliegen als je in hun buurt komt) waren. Dan moet je een beslissing

(Lilly & Loesje) Muis & Kip van Rusland naar het platte land van Nederland

Ik ging Amsterdam verlaten. Ik had een mooie boerderij gekocht ver weg van de bewoonde wereld. De Poezenboot blijft graag op de hoogte van hun ex-bewoners, dus ik stuurde hun een berichtje dat Coca en Sydney op een boerderij gingen wonen. Gekschierend schreef ik daarbij dat, als de Poezenboot eens echte boerderijkatten zou krijgen, ze altijd contact met mij konden opnemen.

Een aantal maanden later mailde de Poezenboot. Ze hadden twee 'wilde' poesjes, Loesje en Lily, van een jaar oud binnengekregen. Beide waren niet te benaderen en niet gewend aan mensen. Of ze het misschien op mijn boerderij mochten proberen? Ik stelde mij er niet te veel van voor; ik zou ze na een aantal weken loslaten, misschien zouden ze dan in de buurt blijven, misschien niet.

Wat waren ze bang voor me toen ze hier aankwamen. Ze verstopten zich direct achter een ton en ik heb ze de eerste dagen niet gezien. Het was zo aandoenlijk, zo sneu. Ik gunde ze echt een stressvrij leven. Heel langzaam durfden ze ook tevoorschijn te komen als ik ook in de schuur was. Eten doet wonderen in dit geval. Ik bleef dan bij ze zitten en kletste een beetje tegen ze aan.



nemen. Opeens bedacht ik me wat de nieuwe huisgenote van Coca en Sydney (2 Poezenboot katten) tegen me had gezegd: als je eens 2 echte boerderijkatten hebt, laat het me dan weten. Dat heb ik gedaan en toen ging het snel: ze is komen kijken en heeft kennisgemaakt met de 2 poezen uit Litouwen, 2 wollige jonge mooie beertjes. En daar zeg je geen nee tegen, toch! Ze zijn meegegaan naar het plattenland en beter zouden ze het niet kunnen treffen! Enorm veel vrije ruimte, je eigen appartement met service en iedere dag voedsel (buiten wat je zelf kan vangen!) uitstekend op de maisvelden en meer natuur schoon.

We zijn super blij voor ze. Na een lange reis en nogal wat gesleep hebben ze hun eigen prachtige plekje gekregen. Nynke, super bedankt voor al je inzet en geduld, de dames zijn je zo dankbaar. Judith

Dit heb ik een aantal weken, tweemaal per dag, gedaan. Heel langzaam kwamen ze steeds dichterbij me. De angst leek langzaam weg te eppen. Uiteindelijk was het moment daar: ik kon Kip (Loesje) aaien. Kip leek zelf te schrikken, het was eng en lekker tegelijk die handen op het lijfje. Steeds meer en meer gingen Kip en Muis mij vertrouwen, ze werden zelfs blij als ik ze eten kwam brengen!

En toen kwam de grote dag! Voor het eerst naar buiten. Zouden ze terugkomen? Het was voor ons alle drie even spannend. Gelukkig deden zelf heel langzaam, bleven netjes in de tuin. Zo gingen ze elke dag een beetje verder. Ook het grote maisveld naast mijn huis werd verkend, er werd gevochten met buurtpoezen om het territorium toe te eigenen. We zijn nu ruim 6 maanden verder. Kip en Muis zijn permanent buiten, slapen overdag hun jachtroes uit in het tuinhuis, vangen in de nacht muizen, huppelen om mij heen als ik aan het tuinieren ben, begroeten mij vol enthousiasme als ik weer thuiskom. Het zijn ondertussen echte knuffel-konten geworden. Dat had ik nooit gedacht. Het heeft mij behoorlijk wat tijd en energie gekost, maar Kip en Muis hebben eindelijk het stressvrije leven dat ik ze zo gunde. Nynke



De dames Blauw Nala & Indy

Het was liefde op het eerste gezicht bij het zien van de foto's van de dames Blauw (11 jaar). Ik was juist op zoek naar wat oudere exemplaren, omdat ik nog niet eerder katten had en aan kittens zit je zo zo jaar vast. Er is ook niet zoveel actie bij ons thuis. Het leek me iets voor een oudere kat om dat te kunnen waarderen. Bij het bezoek aan de Poezenboot bleken de zusjes erg aanhalig. De beslissing voor adoptie was meteen gemaakt.

Mijn dochter en ik genieten enorm van BelleBlauw en BeauBlauw, inmiddels Nala en Indy.



Pepet

Ha Poezenboters. Heb het zo druk met buiten zijn dat ik geen tijd had te mailen. Ik woon nu al meer dan 3 jaar niet meer bij jullie en het gaat me goed.

Ik ben bijna de hele dag buiten, alleen 's nachts ben ik binnen (gedwongen). Dat is voor mijn mens ingewikkeld, ik weiger namelijk het kattenluikje naar binnen te gebruiken. Dus als ze thuis is verwacht ik portiers-service ;-). Als ze niet thuis is blijf ik buiten. Ik zit meestal in de tuin van de overburen of de naaste burens. Ik vang muizen (laatst een keurig midden in de gang neergelegd) en vogels. Bij de naaste buurman mag ik niet meer in de achtertuin (vogeldrama), maar ik ben nog steeds gek op hem en hun voor- en achtertuin. Hij was de hele zomer aan het klussen aan de voorkant en ik heb uren bij hem gezeten (en geslapen)

Groetjes en Kopjes, van Pepet aka #thepep en op Instagram pepet_theblackcat

(Note mens: Ik ben heel blij met Pep!, het is een prachtige nieuws-gierige ondernemende stoute jonge kater. De hele straat kent hem, ook vanwege zijn rare loopje en ze zijn ook gek op hem. Hij begint iets rustiger te worden en wat meer knuffelig en kletserig. Maar naar buiten moet hij elke dag, anders wordt hij een boze puber :-)) die met geen nepmuis, rood lampje of (aa)iPad tevreden te stellen is)

Alle goeds voor jullie en jullie bewoners, groet, Meta



Ze hebben zich razendsnel aangepast en zijn zo makkelijk : doen geen hele stoute dingen, hun behoeften keurig in de bak en ze begroeten bezoek met een miauw en een kopje. Grappig is dat ze nog steeds speels zijn. Regelmatig zitten ze achter elkaar of een aluminium balletje aan. Of rennen de trappen op en neer. Ze verliezen ons nooit lang uit het oog. Zodra één van ons op de bank ploft, dan zij er ook bij. Als het op schoot te vol is met l-pad of bord met eten, dan wijken ze zonder mokken uit naar de rugleuning van de bank. Ook dan, luid spinnend. Ik hoop voor nog een heel lange tijd. Mirjam



Ik ben wel een lieverdje hoor! Ik geef steeds meer kopjes en 's ochtends kroel ik in bed met mijn mens. En als ik zin heb zit ik op schoot, maar het moet niet te gek worden. Ook klets ik tegenwoordig. Mijn mens is stomverbaasd, ze had nog nooit zo'n stille kat meegemaakt. En nog meer verwondering, ik ben dit jaar begonnen met spinnen. Wel zacht, maar ik doe het. Ook laat ik me nu door allerlei mensen buiten aaien, ik word zelfs vaak op de foto gezet door de toeristen. Ik word nog eens beroemd. Ik heb rare slaapgewoonten (volgens mijn onlogische mens). Mijn hangmat aan het raam is uit, ik slaap nu afwisselend in de wasdroger op droge was, of op een handdoek in een rek in de badkamer. Maar 't liefst op vieze was op de grond.

Groetjes en Kopjes, van Pepet aka #thepep en op Instagram pepet_theblackcat

(Note mens: Ik ben heel blij met Pep!, het is een prachtige nieuws-gierige ondernemende stoute jonge kater. De hele straat kent hem, ook vanwege zijn rare loopje en ze zijn ook gek op hem. Hij begint iets rustiger te worden en wat meer knuffelig en kletserig. Maar naar buiten moet hij elke dag, anders wordt hij een boze puber :-)) die met geen nepmuis, rood lampje of (aa)iPad tevreden te stellen is)

Alle goeds voor jullie en jullie bewoners, groet, Meta



Interview vrijwilliger Nana

Hoi Nana, wanneer ben je begonnen als vrijwilliger op De Poezenboot?

Dat was in februari 2019. Ik was hier al eerder geweest met een vriendin die bij me op bezoek was in Amsterdam. We zijn allebei dol op katten! Het leek me ontzettend leuk hier te komen helpen, en toen opeens was er iemand nodig. Ik kom hier één en soms twee ochtenden per week.

Want wat doe je hiernaast in het dagelijks leven?

Ik doe een PhD in Cultural Heritage Studies aan de VU Amsterdam. Dit gaat over de praktische en theoretische aanpak van werken met cultureel erfgoed, zoals bijvoorbeeld hoe mensen naar cultureel erfgoed kijken en hoe ze het gebruiken. Ik kom uit China en ben naar Europa gekomen om verder te studeren. Uiteindelijk ben ik van plan om weer terug te gaan naar China en daar aan het werk te gaan.

Dat klinkt als een zware studie. Is het goed te combineren?

Ja, zeker! Ik heb er heel veel plezier in om hier te zijn; leuke foto's te maken van de katten. Mijn lievelingen zijn Kasumi en Rif, omdat ze zo om aandacht komen vragen en graag geaaid willen worden. Als ik 's middags nog naar de universiteit ga, zit ik vaak helemaal onder de kattenharen. Daar ben ik dan trots op! Bovendien leer ik hier ook veel over katten.

Ben je altijd al kattengek geweest?

Ja, ik ben opgegroeid in een dorp waar veel katten vrij rondliepen. Ik weet nog hoe mijn opa toen ik klein was een keer een nestje verlaten kittens mee naar huis had genomen. Helaas hebben die het niet allemaal gered. We wisten ook zo weinig over hoe we ze konden verzorgen. De katten die bij ons in het dorp woonden, kwamen alleen binnen om te eten of soms om een dutje te doen. We letten nooit op hoe hun ontlasting of plas eruit zag of op tekenen als overgeven – dit deden ze allemaal buiten, waar wij het niet zagen. Dus ik herinner me zelfs geen enkele keer dat we met een kat bij een dierenarts zijn geweest.

Merk je veel verschil in hoe we hier met katten omgaan ten opzichte van in China?

Ik weet niet veel over de katten in de steden in China, maar er zijn zeker grote verschillen tussen verschillende steden. En ja, er is een groot verschil in de manier waarop katten hier worden behandeld in vergelijking met de katten zoals bij ons vroeger thuis. We kochten bijvoorbeeld geen speciaal voer voor katten, ze aten in principe wat wij mensen aten, alleen meer vis en minder koolhydraten. Misschien vanwege hun ongezonde voeding - teveel zout - en andere gewoonten, worden ze daar minder oud. Het is een groot verschil met hoe ze soms in kleine appartementen hier in Amsterdam wonen. Ik denk dat een combinatie van deze uitersten voor de kat uiteindelijk het beste is: leven waar er goed voor hem

gezorgd wordt, maar waar hij wel de ruimte en vrijheid heeft om te gaan waar hij wil. Dat is ook mijn droom voor de toekomst als ik terug ben in China: een huis om in te wonen, met katten!

Dankjewel, Nana, dat je dit met ons wilde delen en namens de Poezenbootpoezen voor je liefde en kostbare tijd! Simone





Kattentuigjes op maat

Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Sylvia. En ik ben samen met mijn man de trotse eigenaar van 2 Bengalen.

We hebben geen tuin en ik vind de buurt hier met al het verkeer ook niet echt veilig om de katten buiten los te laten lopen. Daarbij ben ik ook bang dat ze door iemand worden meegenomen. Dus besloot ik dat ik mijn katten ging aanleren om aan een tuigje te lopen.

Niemand wil tenslotte alleen maar binnen zijn.



www.facebook.com/kattentuigjes

Maar welk tuigje ik ook kocht, overal glipten ze uit. Dat maakte het allemaal veel te gevaarlijk. Dus besloot ik zelf tuigjes te gaan maken voor mijn katten. Zodat ik zeker wist, dit is veilig, hier komen ze niet uit. En het moet comfortabel zitten. En ja het lukte, mijn poezen kinderen konden eindelijk veilig mee op pad.

Ik plaatste net als een hoop andere mensen, op Facebook wat foto's van mijn katten. Met verhaaltjes erbij over hun avonturen. En er vroeg een mevrouw waar het tuigje vandaan kwam. Want zo één wilde ze ook wel voor haar kat. Dus maakte ik voor haar ook een tuigje. En zo is het balletje gaan rollen. Een nu uit de hand gelopen hobby, dus.



Er kwam steeds meer vraag naar. Want wat is het leuk om mensen en dieren blij te maken. Er lopen nu al heel wat katten rond in mijn tuigjes. Raskatten, gewone katten, kleine hondjes en zelfs konijnen. En als ik dan al die foto's en filmpjes toegestuurd krijg en de enthousiaste verhalen lees, echt dan word ik daar zelf ook heel blij van.

Sylvia



Chip uw kat

Een collega van een van onze vrijwilligers is een aantal maanden terug verhuisd binnen Amsterdam. De eerste periode heeft ze de twee meeverhuisde poezen binnen gehouden om ze laten wennen aan de nieuwe omgeving, voordat ze de tuin en omliggende binnentuin in konden. Al snel was eentje vermist, waarschijnlijk ongemerkt de voordeur uitglipt. Een wekenlange zoektocht in de buurt met flyers, snoepjes 's avonds laat en navraag bij burens leverde niets op. Tot na 2 maanden het verlossende telefoontje kwam: de poes was gevonden. In Edam. Grote blijdschap, maar ook

verwarring, hoe kwam hij nou in Edam terecht? Wat bleek: de zoon van de burens werkt in Edam en rijdt met een busje. De poes moet dus in het busje geklommen zijn en in Edam eruit gesprongen zonder dat dit gezien is. Zonder goed geregistreerde chip zou deze poes nooit meer thuis zijn gekomen.

We merken op De Poezenboot dagelijks hoe veel katten zoek raken en krijgen heel regelmatig te horen dat de vermiste kat geen chip heeft 'want hij komt nooit buiten'. Het is voor alle katten belangrijk om een chip te krijgen, zeker ook als u een binnenkat heeft. Als deze een keer de deur uitglipt, dan is er grote kans dat de kat in paniek wegtrent en de weg terug niet meer vindt. Minstens zo belangrijk is een goede

registratie van de chip. Op de chip die bij de kat wordt ingebracht staat een code, meer niet. Er zijn verschillende websites waar u deze code kunt registreren op uw naam. Uw dierenarts kan u helpen met de registratie na het inbrengen van de chip. Er zijn regelmatig acties waarbij de chip gratis of met korting wordt ingebracht, check dit bij uw dierenarts. Denk er ook aan om de gegevens te wijzigen als u verhuist of een nieuw telefoonnummer of e-mailadres krijgt.

Sandra

De zwart witte Poezenboot poster

Het is alweer een kleine 10 jaar geleden dat Tessa Kwee voor de Poezenboot een poster ontwierp via de wedstrijd Good 50x70 Amsterdam. 'Met school deden we mee met deze wedstrijd voor verschillende goede doelen. Bij de Poezenboot had ik meteen een idee van twee Escher-achtige poezen die elkaars schaduw zijn. Ik maakte een paar schetsen en dat zag er meteen leuk uit. Door één poes met z'n pootjes omhoog af te beelden ontstond er duidelijk een levende en een dode poes. Omdat de typografie gedraaid is kan de poster

ook op de kop gehangen worden. Door te helpen kun je letterlijk het lot van de poezen kantelen.' Ondertussen is Tessa afgestudeerd als grafisch ontwerper en heeft zich ontwikkeld tot een ontwerper van vooral drukwerk met heldere vormen en kleuren. Vanuit haar studio in het centrum van Utrecht werkt ze aan boeken, tijdschriften en huisstijlen. 'De Poezenbootposter blijft een mooi project in mijn portfolio.' Voor ander werk van Tessa kijk op www.tessakwee.nl



De poster is nog steeds te koop, dus heeft u interesse laat het ons weten. We hebben de afbeelding nu ook als ansichtkaart.



In december hopen we weer nieuwe Jekca katten binnen te krijgen, super leuk en een apart cadeau om te geven of te krijgen. Zoekt u een bepaalde kat, mail ons even, misschien kunnen we die de volgende keer ook bestellen. Bouw ze Judith

Jekca katten

Vorig jaar zijn we met de Jekca katten begonnen tijdens ons 50-jarig bestaan. De bedoeling hiervan was

voornamelijk om het voor de online veiling te gebruiken. Daar hadden we allemaal leuke en aparte katgerelateerde spullen. En de Jekca katten leken mij een heel leuke toevoeging. Aan de reacties te zien vonden meer mensen dat. Ze waren namelijk erg snel uitverkocht.



Bert zoek

Onze Bert is zoek en we zijn allemaal super verdrietig en balen enorm. Bert kwam als vondeling bij ons en er is geen eigenaar op komen dagen. Dat betekent dat we dan voor Bert een geschikt liefdevol thuis mochten zoeken. Hij was nogal angstig toen hij bij ons kwam, gelukkig is dat wel iets bijgetrokken maar hij vertrouwde ons 'mensen' nog niet echt. Toch hebben we na ruim een maand iemand gevonden die hem een kans wilde geven op een happy home. Maar wat wil het drama: na 2 dagen heeft het bezoek, dat langs kwam, de deur niet snel genoeg dicht gedaan en vloog Bert naar buiten. Zo de Stadionbuurt, Amsterdam Zuid, in.



Grote zwart witte kater is zoek geraakt in Amsterdam Zuid. Hij is nogal angstig en zal zich niet zo makkelijk laten pakken denken we. Mocht u hem zien, bel ons zo spoedig mogelijk en we gaan proberen om hem te pakken te krijgen.

Een paar van onze medewerkers hebben nog lopen zoeken en we hebben flyers opgehangen. Maar tot nu toe: geen teken van leven. En dat in dit koude en natte seizoen. Tegen de tijd dat onze krant uitkomt hopen we uiteraard dat hij weer veilig thuis is, maar we doen toch een oproep voor het geval hij nog zoek is.

Adopteer op afstand een van onze Poezenboot poezen

Adopteer een Poezenboot poes voor een paar euro per maand

Omdat we via Internet zoveel meer mensen kunnen bereiken is het nu mogelijk om een Poezenboot kat financieel te adopteren via onze site. Maar u kunt ons ook nog steeds telefonisch hierover benaderen. De financieel te adopteren katten lopen lekker los op de boot. Het zijn geen huispoezen en ook volgens de gedragsdeskundige zullen zij nooit helemaal 'gewone' huispoezen worden. Soms lukt het om na maanden/jaren het vertrouwen te winnen zodat de poes uw aanwezigheid gedooft. Maar 'ik pak jou even lekker op of we gaan knuffelen' zal waarschijnlijk nooit gaan lukken. Dus reken daar niet op. Even een pilletje geven zal ook niet gaan. We hebben het hier dan ook niet over angstige katten maar over deels verwilderde katten.

Als u financieel adopteert dan krijgt u, van uw gekozen kat, een foto en het verhaal over haar geschiedenis. En wordt u op de hoogte gehouden, ook krijgt u in december een foto van hem of haar. Om kosten te sparen kunt u de informatie en foto nu ook via de mail ontvangen. U kunt aangeven wat u prefereert.

Op de site klikt u op de knop 'onze poezen' en daar vindt u de optie 'financieel adopteren'. Ook is er een rechtstreekse knop rechtsboven op de pagina. U kunt dan heel eenvoudig aangeven wie u wilt adopteren en voor welk bedrag. U kunt ook eenmalig een groter bedrag doneren. We hopen dat veel mensen reageren en zodoende de poes een financieel steuntje in de rug geven.

Vriendelijke groeten, Judith



Colofon

Onze dank aan de adverteerders, dankzij hen was het mogelijk deze krant te maken!

Oplage: 5.000 stuks

Uitgegeven door:
Stichting 'De Poezenboot'
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.depoezenboot.nl
IBAN: NL82 INGB 0005085515

Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.

Redactie:
Judith Gobets
Vormgeving & opmaak:
Petra Knip

Copyright 2019
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of opgeslagen in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.